

stichting hondenbemiddeling EEN EIGEN HOK



Waarom een hond uit asiel/herplaatsing in plaats van een pup?

Het is een misvatting dat je een oudere hond niets meer kunt leren.

Men neemt vaak liever een pup, omdat je die naar je eigen zin kunt opvoeden.

Helaas schort het nog wel eens aan die opvoeding, omdat het pupje veel te veel als baby gezien wordt en ook zo behandeld, terwijl de pup eigenlijk alleen nog maar lichamelijk moet groeien en leren wie de baas in huis is en wat de regels zijn.

Wanneer men de pup niet van dag 1 als een hond behandelt en op voed, ontstaan er gedragsproblemen die later weer training nodig hebben. Zo eenvoudig is het dus niet om een pup op te voeden. En de pup wordt snel groot en volwassen, krijgt 2 keer een pubertijd, rond 8 maanden en het 2^e jaar. Periodes waarin je op je strepen moet gaan staan, wat voor veel mensen toch moeilijk blijkt te zijn.

Bovendien moet je bij een pup nog maar afwachten wat deze voor karakter gaat ontwikkelen.

Een goede fokker kan al snel zien wat voor karakter een pup heeft, maar het gebeurt helaas vaak dat er een pup verkocht wordt aan iemand waarbij het karakter van baas en pup niet bij elkaar past, wat later best problemen op kan leveren.

Daarnaast moet je nog maar afwachten of de pup ziektes als epilepsie of HD gaat ontwikkelen.

Wanneer de ouders dit niet hebben, is dat niet altijd een garantie dat de pups het niet kunnen krijgen.

Neem je echter een hond van herplaatsing of uit het asiel, dan weet je in ieder geval hoe de hond is qua karakter. En wanneer een hond zo'n 4 jaar oud is en geen HD of epilepsie heeft, hoef je daar ook niet bang voor te zijn dat het dat nog ontwikkeld.

Je kunt een hond die door welke omstandigheid dan ook bij zijn/haar baasje weg moest, een fijn nieuw leven geven. Dat geeft een heel goed gevoel! De honden hebben meestal al een goede opvoeding gehad. Mochten er nog wat problemen zijn met het gedrag van de hond, dan is het altijd leuk om een cursus te gaan doen. Een hond leert zijn/haar hele leven.

Wij hebben al eens een oude herder van 13 geleerd aan de riem te lopen, die haar hele leven had los gelopen. Het ligt eerder aan karakter (eigenwijzigheid b.v.) of hoelang de hond een bepaalde (te hoge) status had, of er snel of langzaam vooruitgang geboekt wordt met een training. Dat heeft niet

te maken met leeftijd.

Ook een volwassen hond kan een vriend voor het leven worden. Kijk eens naar al die honden in de Nederlandse asiels en bij herplaatsingen, daar zit vast ergens een hond met een blik die alleen voor jou bedoeld is....